

# Adama

[JORD]

ADAMA NR 4 ÅR 2023. MÅNADEN IYAR, ÅR 5783.  
EN TIDNING FRÅN KEREN KAJEMET OM DESS 122-ÅRIGA  
VISION OM ETT GRÖNT OCH FRISKT ISRAEL



KEREN KAJEMET - KKL  
ISRAELFONDEN

## En mångtusenårig nation fyller 75 år

Israels landsfader visade vägen och flyttade till öknen





David Ben-Gurion var ordförande för Zioniska kongressen, den organisation som Theodor Herzl startade, när han utropade staten Israel.

Foto: GPO

# Israel 75 år – Mazel Tov!

## Miraklerna som ledde till att en mångtusenårig dröm blev verklighet

När Israel bildades hade drömmen om Sion hållits levande i nästan två tusen år sedan Romarriket förstörde Jerusalem och fördrev judarna från området. Sionismens urgamla idéer om en judisk stat fick på allvar en renässans bland judar runt om i världen på 1800-talet.

När David Ben-Gurion utropade staten Israel den 14 maj (5:e i månaden Iyar enligt den judiska kalendern) skedde det inte i ett vakuum. Theodor Herzl, som hängde i en tavla bakom podiet när Ben-Gurion läste upp självständighetsförklaringen, hade redan drygt 50 år tidigare tagit initiativ till den första sionistkongressen i Basel där målet att bilda en judisk stat hade formulerats.

"I Basel grundade jag den judiska staten... Om fem år kanske, eller åtminstone om femtio år, kommer alla att känna till det" skrev Herzl i sin dagbok efter kongressen. Men inte heller Herzl hade agerat i ett tankemässigt tomrum. Judisk immigration främst från Östeuropa och Jemen till det Osmanska riket hade pågått från år 1881. Flera israeliska samhällen och städer som bildades på 1880-talet finns kvar än i dag, som Rishon LeZion, Petah Tikva, Mazkeret Batya, Gadera och Bat Shlomo.

Många av dem flydde från den växande antisemitismen i Europa och från förföljelser i muslimvärlden. Dessutom hade sionismens urgamla idéer om en judisk stat på allvar börjat få en renässans bland judar runt om i världen långt innan Herzl hade formulerat sina tankar i boken "Der Judenstaat" år 1896.

Drömmen om Sion hade hållits levande i nästan två tusen år sedan Romarriket förstörde Jerusalem och fördrev judarna efter



Den brittiske utrikesministern Arthur Balfour ställde sig bakom idén om en nationell hemvist för det judiska folket.

Foto: Bain News Service

att Jerusalem hade varit Israels huvudstad i över 1 000 år. Varje år i förskingringen bads bönen "Nästa år i Jerusalem" i samband med de judiska högtiderna Pesach och Jom Kippur. Vid varje sabbatsmåltid samlades familjer i diasporan runt bordet och bad bönen "Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem"; Jesaja 2:3.

Den romerske kejsaren Hadrianus gav år 135 den romerska provinsen namnet Palestina istället för Judéen, för att om möjligt utplåna judarnas hemland. Under alla år av efterföljande ockupation från världsherravälden lett av romare, bysantier, araber, mamluker, ottomaner och britter var området aldrig ett eget land och Jerusalem var heller aldrig en huvudstad eller ett politiskt centrum.

I slutet av 1800-talet var det heliga landet övergivet och öde. Upptäcktsresanden Mark Twains resedagbok på 1860-talet från området sammanfattar: "Av alla länder som finns när gäller dyster natur, tror jag att Palestina måste vara det främsta. Kullarna är kala, de har tråkig färg och är bort-

stötande i sin form. Dalarna består av fula öknar som täckts av en svag vegetation som ger ett uttryck för allt är sorgligt och hopplöst."

"Ju längre vi gick desto varmare blev solen, och desto mer stenigt och kallt, motbudande och trist blev landskapet... Det fanns knappt ett träd eller en buske någonstans. Till och med olivträden och kaktusen, dessa snabba vänner till värde-lös jord, hade nästan övergett landet."

"Om ni vill det är det inte bara en dröm", deklarerade Theodor Herzl år 1897 och fick därmed den mångtusenåriga drömmen om att öknen skulle blomstra att omsättas i praktisk handling. När Keren Kajemet bildades på den femte sionistkongressen år 1901 inleddes ett intensivt arbete med att köpa mark, dika ut sumpmarker, plantera träd och få öknen att grönska, samtidigt som tiotusentals judar anlände till landet.

När en brittisk utrikesminister, Arthur Balfour, med hela det brittiska världsimperiets auktoritet, sedan ställde sig bakom idén om en nationell hemvist för det judiska folket i området kunde Herzls dröm börja omsättas i praktiken. Arthur Balfour var kristen, var uppvuxen med Bibeln i sitt hem och kände väl till judarnas mångtusenåriga relation till det forntida Israel, allt sedan Abraham flyttade till landet för fem tusen år sedan.

Det var Balfour inte ensam om vid den här tiden. När Israels nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahu besökte församlingen Livets ord i april 2000 slog han fast: "Jag vet inte om ni alla är medvetna om att den judiska sionismen i slutet av 1800-talet föregicks av ett helt århundrade av aktiv kristen sionism. Och jag tror att

den judiska sionismen inte skulle ha varit möjlig utan dessa 100 år av utröttligt arbete av präster, pastorer, poeter, forskare, kartografer från Europa och Amerika..."

### Bibelord som skrevs för flera tusen år sedan:

Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk... 5 Mos 30:3

Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspidda av Juda från jordens fyra hörn. Jes. 11:2

Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska hämta dina barn från öster och samla dig från väster. Jes. 43:5

Se, jag ska hämta dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Jer. 31:8

Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land... Hes 34:13

På den tiden ska jag föra er hem, då ska jag samla er... Sef. 3:20

Swish: 123 204 66 47 • Bankgiro: 733-9518  
Produktion: Go Tell It Communications AB

# Ben-Gurion vågade lyfta blicken...

## ... trots att han och alla runtomkring visste att det skulle bli krig

När David Ben-Gurion skulle utropa staten Israel hade den judiska befolkningen vuxit till 800 000, där många hade flytt från Förntelsen i Europa. Inför utropandet stod arabiska arméer redo att angripa landet, vilket fick Israels allierade och den provisoriska regeringen att tveka. Men inte David Ben-Gurion.

Decenniet före första världskrigets start kom uppemot 40 000 judar från främst Östeuropa till det brittiska Palestina-mandatet. Mellan 1924 och 1929 anlände 82 000 judar på grund av ökande antisemitism i bland annat Polen och mellan 1929 och 1936, med nazismens framväxt i Tyskland, kom en ny våg av 174 000 invandrare till företrädesvis Tel Aviv.

Under åren 1936-1948 trotsade 100 000 judar briterernas begränsning av immigrationen som infördes under dramatiska former samtidigt som jedeförföljelserna och Förntelsen pågick i Europa.

Två dagar innan David Ben-Gurion läste upp självständighetsförklaringen höll den provisoriska regeringen ett avgörande möte i Tel Aviv. På våren 1948 började nämligen några regeringar som hade stött FN:s delningsplan att backa. USA oroades över att judarna skulle besegras i ett utmattningskrig och landet ville inte bli indraget i konflikten.



Tel Aviv, där staten Israel utropades, under frihetskriget 1948. Bilden visar försvarspositionerna vid Jaffafronten.

Foto: National Library of Israel

President Harry Truman föreslog därför i mars en FN-sponsrad vapenvila åtföljt av ett tillfälligt FN-förvaltarskap. USA pressade judiska ledare om att acceptera förslaget och den 8 maj 1948 träffade

USA:s utrikesminister George Marshall Israels provisoriska utrikesminister Moshe Shertok (senare Sharett) i Washington för att få honom att acceptera en vapenvila. David Ben-Gurion var dock omotlig.

Han menade att en vapenvila skulle skjuta upp självständighetsförklaringen på obestämd tid. Trots interna varningar om att det judiska folket skulle råka ut för en ny Förntelse, endast två år efter Auschwitz befrielse, var han fast beslutad att utropa staten två dagar senare. Hans egna befäl gav det nya landet endast 50 procents chans att vinna det krig som alla visste väntade när de omgivande arabländernas arméer skulle anfalla.

Uppgifter finns om en omröstning, där beslutet att utropa staten togs med röstsiffrorna 6-4, men omröstningen finns inte dokumenterad i mötesprotokollet.

Minuterna innan självständighetsförklaringen skulle läsas upp klockan 16.00 den 14 maj i lokalen på Rotchild Boulevard var dramatisk. När det judiska folket, efter 2000 år i förskingring, skulle återförenas med sitt land och staten Israel återigen var på väg att resa sig ur historiens aska, var själva självständighetsdeklarationen borta.

Den skulle ha förts från Keren Kayemeth Hall till Tel Aviv museum (idag Independence Hall), men alla taxi-bilar var upptagna av de delegater som skulle närvara. En polisbil fick i sista stund det hedersamma uppdraget att föra deklarationen till sin rätta plats och en minut före det radio-sända talet skulle läsas upp höll David Ben-Gurion pappret i sin hand. □

## Israels premiärminister bosatte sig i öknen

Den israeliske landsfadern David Ben-Gurion lämnade antisemitismen i Polen som 20-åring, blev den som utropade staten Israel som 62-åring och bosatte sig sedan som 67-åring i Negevöknen som en förebild för kommande generationer.

En okänd filmintervju i april 1968 med den israeliske landsfadern David Ben-Gurion, 82 år gammal, fick via en dokumentär stor uppmärksamhet i Israel inför landets 70-årsfirande. Dokumentären "Ben-Gurion – epilogue" som hade premiär sommaren 2016 beskriver en man som var helt uppfylld av en vision som inget motstånd eller svårigheter kunde stoppa. I intervjun beskriver Ben-Gurion sin stora uppskattning av de bibliska profeterna, där han beskriver profeten Jeremia som den störste.

– Jag har en känsla av att det han sade var sanningen. Han förstod politik mer än kungarna. Men han var impopulär, säger David Ben-Gurion i intervjun, som totalt varade i sex timmar.

När David Ben-Gurion var tre år lärde han sig hebreiska av sin farfar som även läste Bibelns berättelser för sin sonson, vilket skulle forma David Ben-Gurion för resten av livet. I en intervju i den amerikanska TV-stationen CBN i juli 2015 bekräftade sonsonen Alon Ben-Gurion sin farfars intresse och kunskaper om Bibeln. – För honom var Bibeln själva essensen av våra liv. Det är berättelsen om det judiska folket. Han älskade profeterna i Bibeln. Han älskade språket i Bibeln, sade



Tack vare Keren Kajemets understödjare i Sverige har David Ben-Gurions hem i Sde Boker rekonstruerats. Huset är i dag ett museum, väl värt ett besök. Fotom: Ben-Gurion Desert Home

Alon Ben-Gurion i intervjun.

– Många gånger när jag såg min farfar tala med rabbiner, kände han till Bibeln bättre än de gjorde, lägger han till.

De fem Torah-böckerna skulle tidigt börja vägleda David Ben-Gurion i livet och som ung tonåring bildade han "Ezra", en sionistisk ungdomsgrupp som bland annat arbetade för att återuppväcka det hebreiska språket. En månad innan han fyllde 20 år förverkligade han själv sin barndoms dröm, när han på ett fraktfartyg via Konstantinopel och på Medelha-

rets vågor anlände till Jaffas hamn.

I filmen "Ben-Gurion – epilogue" svarade Israels förste premiärminister på frågan om han var orolig för sitt land.

– Oh, jag var alltid rädd. Alltid. Inte bara nu, sade han och menade, 20 år efter att han själv hade utropat den nya statsbildningen, att staten Israel "ännu inte existerade".

– Det är bara början.

Vid tiden för intervjun år 1968 var Ben-Gurion 82 år och bodde i Sde Boker,



I slutet av sitt liv bodde David Ben-Gurion i Sde Boker, en ökenkibbutz där han gjorde sysslor som vilken annan medlem som helst och i stor utsträckning hade försvunnit från det offentliga livet.

en ökenkibbutz där han gjorde sysslor som vilken annan medlem som helst och hade i stor utsträckning försvunnit från det offentliga livet.

Israels förste statsminister nöjde sig nämligen inte med att bli Israels grundare och landsfader, i sitt mål att omsätta Herzls sionistiska drömmar i verkligheten. År 1953 flyttade han och hustrun Paula från sitt bekväma hus nära stranden i Tel Aviv till Sde Boker mitt i öknen.

I Sde Boker bodde de i nästan två decennier, under en tid då David Ben-Gurion var såväl försvarsminister som premiärminister. Ben-Gurion menade, precis som dagens politiska ledare i Israel, att framtiden för Israels demografiska expansion finns i glesbefolkade och karga Negev i södra Israel. □





– Vart femte, sjätte år smäller det och ett krig eller en militär operation startar. Det kan vara ett krig med Hizbollah i norr eller med Hamas i söder, säger Moshe Shemma.

# Självständighetens pris

Istället för att godkänna FN:s beslut i november 1947 anföll arabländerna Israel dagen efter att staten utropades i maj 1948. Under de 75 år som har gått sedan dess har Israel tvingats utkämpa närmare ett tjugotal konflikter, alltifrån regelrätta krig till mindre konflikter, mot sina grannfolk.

Över 20 000 israeliska soldater har dödats och runt 100 000 har skadats i de arab-israeliska krig som har utkämpats sedan arabvärlden vägrade att erkänna FN:s delningsplan som röstades igenom i FN:s generalförsamling den 29 november 1947.

– Landet Israel är omgivet av fiender. Runt omkring oss bor 400 miljoner muslimer, förklarar Moshe Shemma, talesperson för organisationen Beit Halochem, som tar hand om de 50 000 soldater som fortfarande lever efter att ha skadats i något av Israels krig.

– Alla är inte våra fiender – vi har fred med Egypten, Jordanien, Förenade arabemiraten och till och med Marocko – men var femte, sjätte år smäller det och

ett krig eller en militär operation startar. Det kan vara ett krig med Hizbollah i norr eller med Hamas i söder, säger Moshe Shemma.

– I alla dessa krig blir soldater skadade eller dödade. Vi har i dag 50 000 skadade soldater som medlemmar, efter alla de krig som Israel har utkämpat mot sina fiender. Den yngste medlemmen är 18 år och fyra månader. Han blev knivhuggen alldeles nyligen. Den äldste soldaten är över 100 år och skadades i självständighetskriget år 1948, säger Moshe Shemma och konstaterar att det är lika många soldater som hela Sveriges försvarsmakt består av.

**Moshe Shemma är själv** överste och har en doktorsgrad i militär strategi. Han började som 18-årig rekryt, avancerade snabbt till officer, blev reservofficer och slutligen befördrad till överste. Som överste fick han ansvar för en brigad med tusentals soldater och har vid flera tillfällen deltagit i militäroperationer i olika delar av Israel, bland annat Gaza, som då var under israelisk kontroll.

– Det var lättare för mig eftersom jag talar arabiska flytande. Så när jag var ansvarig på Gaza kunde jag kommunicera direkt med befolkningen.

Bakgrunden till hans arabiska språkkunskaper är att Moshe Shemmas farfar och farmor som egyptiska judar tvingades fly från Egypten när staten Israel utropades 1948. 700 000 judar tvingades fly från förföljelsen i arabvärlden som eskalerade som ett resultat av att Israel utropades.

Moshe Shemmas farföräldrar tvingades lämna allt de ägde, bland annat ett stort företag med flera lastbilar.

– De egyptiska passmyndigheterna tvingade min farfar att skriva på ett överlåtelseavtal där alla familjens tillgångar tillföll Egyptens kung Farouk för att familjen skulle få ett pass för sin utresa, konstaterar han.

– Farfar hade gömt en diamant i sockarna under flykten, som han sedan använde för att köpa en lastbil när han väl kom till Israel. Under resten av sitt liv

körde han transporter i Israel med denna lastbil. De bodde i ett tält under den första tiden, men de ångrade aldrig att de flyttade till Israel, fortsätter han.

– När de skadade soldaterna lämnar armén och sjukhuset kommer de hit för att få rehabilitering. De har denna möjlighet för resten av sitt liv. Vi har fysioterapeuter, psykologer, workshops, idrottsträning, för att på alla sätt hjälpa dem. Vi sänder dem till Paralympics, de får tävla med funktionshindrade från andra länder.

– Idrotten ger dem en anledning att

vakna upp på morgonen med ett mål. De får något att sträcka sig emot. Vi erbjuder även utbildning och rekreation för veteranerna och deras familjer.

Beit Halochem driver idag fyra center där soldater som skadats i krig erbjuds rehabilitering och stöd livet ut. Ett femte center är på väg att byggas i Ashdod.

På centret i Tel Aviv där vi möter Moshe Shemma finns bland annat moderna sportanläggningar och en OS-simhall som betjänar de skadade soldaterna. Organisationen startade direkt efter självständighetskriget 1948.

## Palestinska barn görs till martyrer



Itamar Marcus besökte nyligen riksdagen.

Foton: Ruben Agnarsson

**Itamar Marcus från organisationen Palestinian Media Watch besökte nyligen Sveriges riksdag där han berättade om hur palestinska medier uppmuntrar barn att bli martyrer för att de döda barnen därefter ska kunna användas som politiska vapen mot Israel.**

Han visade bland annat filmer på hur palestinska unga pojkar på ett sommarläger förra året ropade: "Palestina kommer att leva, men vi kommer att dö!" och nämnde unga flickor på ett sommarläger som sjöng "Och så gick han iväg till martyrskap..."

– Vi ser en konstant marknadsföring av martyrskap bland palestinska barn, berättar Itamar Marcus.

– Nyligen utförde en 14-årig pojke en

terrorattack med syftet att dö. Vi vet det eftersom han lämnade ett brev där han sa: "Jag har uppnått martyrskap, Allah har uppfyllt min önskan om att bli en martyr". Han lämnade ett brev där han uppmuntrade sina föräldrar att inte gråta över honom. Under hans begravning som visades på palestinsk tv presenterades detta som något positivt, fortsätter han.

– De hade en begravning nyligen för en annan tonåring som dog och där sa man: "Detta är den vackraste brudgummen på väg till sitt bröllop". Vad säger man till tittarna på palestinsk tv? Att dö som en tonåring är som ett bröllop eftersom martyren kommer att bli välkommen av 72 jungfrur med mörka ögon i paradiset, förklarar Itamar Marcus.

– Spänningarna vid tempelplatsen har ökat efter uppmärksamhet från judiska ultranationalister att utföra en rituell slakt av ett lamm på området, en ritual som utfördes under 1000 år under den första och andra tempelperioden. Israel tillåter inte rituell slakt på platsen och premiär-

# Israels fiender mobiliserar

## Missiler från norr och söder, samt terrorattacker



Skärmdump från en Hamas-video där de stolt presenterar uppskjutningen av raketer från ett befolkat civilt område i maj 2021.

Foton: IDF/Turkiets presidentkontor

**34 raketer från Libanon, 16 raketer från Gaza och flera raketer från Syrien avfyrares mot Israel under den första veckan i april. Dessutom utfördes flera terrorattentat.**

Bland annat dödades en italiensk turist och sju andra turister skadades i en terrorattack i Tel Aviv, rapporterade israeliska medier.

Gärningsmannen var en israelisk arab från staden Kafr Qassem. Han sköts ihjäl av en polis efter att ha försökt öppna eld med ett skjutvapen.

Samma dag dödades två systrar, som dessutom var brittiska medborgare, i Jordandalen på Västbanken. Även deras mamma skadades allvarligt i attacken.

Av de 16 raketer som avfyrares från Gaza sköts åtta ner av antimissilsystemet Iron Dome. 25 av dem som avfyrares från Libanon omintetgjordes.

Raketangreppen och terrorattackerna skedde efter sammandrabbningar mellan israelisk polis och palestiniere i Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Polisen ville få bort maskerade upploppmän som hade barrikaderat sig med fyrverkerier, klubbor och stenar inuti moskén eftersom polisen misstänkte att de planerade att attackera de judar som skulle komma till platsen morgonen därpå.

Spänningarna vid tempelplatsen har ökat efter uppmärksamhet från judiska ultranationalister att utföra en rituell slakt av ett lamm på området, en ritual som utfördes under 1000 år under den första och andra tempelperioden. Israel tillåter inte rituell slakt på platsen och premiär-



Raisi och Erdogan i Samarkand i september.

minister Benjamin Netanyahu har sagt att han är fast besluten att bevara status quo på platsen, skriver Times of Israel.

**Israel pekade ut** Libanon-baserade Hamas som ansvariga för missilattackerna i norr, som kunde genomföras med Hizbollahs medgivande. Hamas ledare Ismail Haniyeh befann sig i Libanon vid attackerna, som var de mest omfattande från Libanon sedan kriget år 2006, då tusentals raketer avfyrares mot Israel.

Under det senaste året har Israel sett ett ökat antal terroristattacker, vilket har lett till att 45 israeliska civila, utlänningar och säkerhetspersonal har dödats.

Bara under år 2023 har 14 israelier, inklusive 3 barn, dödats i terroristattacker. Som en respons på händelserna sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan till den iranske presidenten Ebrahim Raisi via telefon att "den islamiska världen borde

förenas mot Israels attacker i Palestina", rapporterade turkiska medier.

Erdogan fördömde den israeliska polisens agerande vid Al-Aqsa-moskén och kallade sådana handlingar i moskén för en "röd linje" för Turkiet.

Även den palestinska ledningen, Jordaniens regering, samt Egyptens och Saudiarabiens utrikesministerier fördömde vad de beskrev som ett israeliskt intrång i Al-Aqsa.

Saudiariabiens och Irans utrikesminister träffades samtidigt i Peking för att diskutera detaljer i återupptagandet av diplomatiska förbindelser. I det första högnivå-mötet på mer än sju år under tecknade länderna ett avtal om att återöppna ambassader och konsulat, enligt Irans utrikesministerium.

Det kinesiska utrikesministeriets talesperson Mao Ning sa att Peking kommer att fortsätta arbeta för att förbättra relationerna mellan Saudiarabien och Iran, rapporterade CNN.

**Mötet hölls dagen** efter att Saudiarabiens regering officiellt gick med i Shanghai Cooperation Organisation (SCO) som en dialogpartner, i efterdyningarna av den kinesiske presidenten Xi Jinpings besök i Saudiarabien i december 2022.

I september förra året blev Iran officiellt antagen som fullvärdig medlem i SCO i det 22:a toppmötet i Samarkand. Där meddelade även Turkiets president Tayyip Erdogan att Nato-landet Turkiet siktade på medlemskap i SCO.

– Våra relationer med dessa länder kommer att flyttas till en helt annan po-

sition med detta steg, sa Erdogan enligt Reuters.

SCO:s medlemmar är Kina, Ryssland, Indien, Pakistan, Iran, Kirgizistan, Tadzjikistan, Kazakstan och Uzbekistan.

Ryssland har drivit på för att förstärka organisationens militära dimension och föreslog en gemensam militärövning på rysk mark år 2023.

Det var Moskva som bjöd in den turkiske presidenten Recep Erdogan, enligt The European Council on Foreign Relations (ECFR), som konstaterar att president Erdogan var den enda Nato-ledaren vid SCO-mötet i Samarkand. Turkiet har inte anslutit sig till de västliga ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.

**Israels fiender, som** Iran-stödda Hizbollah, Hamas och Islamiska Jihad, har uttryckt tillfredsställelse över de politiska stridigheterna i Israel. Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah sa i början av mars att den senaste tidens händelser i Israel är en indikation på att landet närmar sig sitt slut – med hänvisning till de interna stridigheterna.

"Allt som händer i Israel är ett av tecknen på slutet för denna entitet", sa Nasrallah, vars eget land befinner sig mitt i en långvarig och förödande ekonomisk kris och ledarskapskris, skrev Times of Israel. Hassan Nasrallah träffade i mitten av mars en delegation från Hamas för att samtala om utvecklingen i Israel. Även en delegation från Islamiska Jihad träffade Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah, sade Islamiska Jihad i ett uttalande till palestinska medier, rapporterar Jerusalem Post.



# Minister: Diasporan skapade staten Israel

– Jag kan inte föreställa mig Israel utan Keren Kajemet. Köp av mark som användes för att ta emot alla nyanlända innan och efter staten Israels bildande gav utrymme att bygga landet, säger Nachman, som avgick som diasporaminister vid årsskiftet.

– Min agenda är de åtta miljoner judar som bor utanför Israel. Jag är deras minister, deras representant i regeringen. I över 20 år har detta departement funnits, konstaterar Nachman Shai och beskriver hur han under hösten besökte Basel för att fira 125-årsjubileet av den första sionistkongressen 1897 under Theodor Herzls ledarskap.

– Jag var där och firade, med presidenten Isaac Herzog. Det var ganska känslösamt. Herzl är unik i historien och han var en sällsynt visionär, säger Nachman Shai, som beskriver Herzl som en profet.

– Om du läser hans böcker... Redan år 1897 sade han: "Om ni vill det, kan ni få det..." Och han hade rätt. Besöket i Basel var ett sätt att titta på våra moderna rötter. Det finns betydligt djupare rötter - var man än tittar här i Israel så har det bott judar här, närvaron går tillbaka 3 000 år.

– I den moderna eran, på 1800-, 1900-talen, så var Herzl den som fick judarna i Europa och USA att samlas och sedan skapa en internationell organisation av judar och icke-judar som gav sitt stöd. Historien spelade oss sedan i händerna, som de politiska förändringarna mellan det Ottomanska riket och det brittiska imperiet. Människor anslöt sig till tanken på en judisk stat och Israel fick sin självständighet 1948 som föregicks av FN-beslutet året innan.

Nachman Shai beskriver hur sionist rörelsen startade i Basel och hur den fick mer och mer momentum, vilket ledde till att den judiska närvaron i Palestinamandatet förnyades och ökade.

– Många unga känner inte till den historien, förklarar Nachman Shai.

Han har själv bott i USA och fascinerar av den judiska diasporan.

– De behöll sitt judiska liv, sina traditioner, ritualer under förföljelser, pogromer, massakrer. Ändå fortsatte det judiska livet. Alla de som grundade vår nation kom från diasporan. Det var den judiska diasporan som skapade staten Israel.

**Nachmann Shai berättar** att det just nu finns en lång kö av ryska judar som vill komma till Israel.

– Flygplanen är fulla, det finns inte tillräckligt många fligheter mellan Ryssland och Israel. Kötiden är flera månader för dem som har ansökt att komma till Israel. Kanske får vi en ny våg av ryska judar som flyttar till Israel. Låt mig påminna om att det för 30 år sedan kom ungefär en miljon ryska judar till Israel. Det är ett enormt stort antal.

Inflödet resulterade i att 40 000 läkare invandrade till Israel och medförde ett överskott på filharmoniker.

– Endast 20 000 läkare kom att jobba med sitt yrke, förklarar Nachman Shai, och förklarar att det stora inflödet av judar från hela världen på ett dramatiskt sätt har påverkat landet.

– Vi är i dag 9,5 miljoner människor. De stora grupper som har anlänt till Israel under alla decennier har hjälpt landet ekonomiskt och utvecklat landet men de



Före diasporaministern Nachmann Shai och Keren Kajemet Sveriges verksamhetschef Max Federmann.

Foto: Ruben Agnarsson

som kommit har konsumerat kultur och har producerat kultur.

– Vi måste ta ansvar för judar som har lämnat Ukraina och som i dag befinner sig i grannländerna. Vi känner ett ansvar för alla judar i hela världen, men speciellt dem - ofta kvinnor - som har tvingats lämna sitt hemland Ukraina, säger han.

Nachman Shai beskriver situationen som motsatt för de ryska judarna.

– Vi försöker att hjälpa de ryska judar som vill flytta till Israel och där är det i hög grad män som lämnar landet, eftersom de inte vill delta i kriget. Där stannar istället familjerna kvar i stor utsträckning.

– Det finns omkring 600 000 judar i Ryssland. De har rätt till bostad, resa och ekonomisk uppbackning om de vill flytta till Israel, förklarar Shai.

– Lagen om återvändande är unik för Israel och ger stöd till varje jude som vill återvända till landet. Berättelsen om Israel är en berättelse om miljontals judar över hela världen som har kommit till det här landet och bosatt sig här.

**Som diasporaminister** är han medveten om att antisemitismen ökar i världen.

– Det är beklagligt att detta kan ske endast 80 år efter Förintelsen. Judar attackeras, särskilt när det pågår ett krig i regionen eller en konflikt blossar upp mellan Israel och palestinierna. Det ökar antisemitismen över hela världen, säger Nachmann Shai.

Han besökte Basel i augusti och firade 125-årsjubileet efter den första sionistkongressen som blev en milstolpe för

den sionistiska rörelsen. Nachman beskriver hur Theodor Herzl efter kongressen skrev de bevingade orden i sin dagbok: "I Basel skapade jag den judiska staten. Om fem år kanske, och helt säkert om femtio, kommer alla att inse det. Om ni vill det, är det inte bara en dröm."

– Det blev precis som Herzl skrev, han var en profet. Han var den som gjorde det möjligt för judar att få komma till landet, köpa mark, etablera sig här och bygga upp och bilda Israel. Att läsa vad han skrev för 125 år sedan är helt otroligt, avslutar han och uttrycker stor entusiasm över att Keren Kajemet Sverige bygger en park till minne av Raoul Wallenberg i Tzora-skogen:

– Wow! Jag älskar tanken, Raoul Wallenberg förtjänar det, säger Nachman Shai. □

## Kraftig ökning av ryska immigranter

**Cirka 11 500 immigranter anlände till Israel från länder i före detta Sovjetunionen under januari och februari.**

Det representerar hela 92 procent av alla immigranter som anlände under perioden och var en ökning med hela 434 procent jämfört med antalet immigranter från detta område under samma månader förra året, enligt Jerusalem Post.

De allra flesta immigranter kom från Ryssland, 10 203 personer, vilket var nästan sju gånger fler än under samma period förra året. Endast 583 invandrare kom från Ukraina, ändå en ökning med 32 procent jämfört med de två första månaderna i fjol. Dessutom kom 388 invandrare från Vitryssland, en ökning med 229 procent.

Under de första två månaderna av 2023 var antalet invandrare till Israel närmare 13 000, en ökning med över 200 procent i jämförelse med förra året.

**Över 70 000 människor** immigrerade till Israel under år 2022, vilket var mer än dubbelt så många som året dessförinnan och det högsta antalet på 23 år, enligt de siffror som släpptes i slutet av december.

Den dramatiska ökningen berodde på Moskvas invasion av grannlandet Ukraina och landets agerande på hemmaplan, med mer än hälften av invandrare från Ryssland och en femtedel från Ukraina.

Summan inkluderar all immigration till Israel från den 1 januari 2022 till den 1 december 2022 - inte bara de personer som gjorde aliyah genom Jewish Agency - och inkluderar även dem som kom till Israel på turistvisum och först därefter gick igenom processen att skaffa medborgarskap, vilket de flesta istället gör i förväg, sade en talesperson för Jewish Agency till Jerusalem Post.

**Den israeliska regeringen** godkände i oktober förra året en ny nödplan för att påskynda invandringen av ryssar som omfattas av lagen om återvändande. Enligt beslutet från den sovjet-födde tidigare finansministern Avigdor Lieberman skulle de få rättigheter som alla invandrare ges, inklusive ett absorptionspaket och traktamente, tills deras behörighet var klarlagd.

Bostäder, sysselsättning, sjukvård, utbildning och annat skulle dessutom ut behövas.



Mellan 1989 och 2006 emigrerade närmare en miljon sovjetiska judar enligt lagen om återvändande från det forna Sovjetunionen till Israel. Bilden visar sovjetiska immigranter som stiger av på Ben-Gurion flygplats från Transairs direktflyg till Israel. Foto: GPO

Israels regering gav dessutom Jewish Agency i uppdrag att upprätta tillfälliga läger i Finland och Azerbajdzjan för ryska judar som försökte immigrera till Israel. Dessa läger skulle fungera som lägren i Rumänien och Polen för ukrainska flyktingar.

Eftersom det är brist på hotellrum i

Israel var även Jewish Agency villig att återöppna absorptionscentra vid behov. Tanken var att renovera gamla byggnader och låta ryska invandrare bo där under en viss tid och samtidigt skapa program för sysselsättning, arbetsförmedling och social absorption via israeliska volontärer. □

## "By the rivers of Babylon"



Målningen Fångarnas flykt (1896) av James Tissot skildrar judarnas landsflykt till Babylon.

**Mellan åren 1951 och 1952 fördes över 130 000 irakiska judar till Israel i en dramatisk nödbro med namnet "Operation Esra och Nehemja". Beteckningen syftar på när judarna var i exil i Babylon för 2500 år sedan och då Esra och Nehemja - den tidens Herzl och Ben-Gurion - återvände till Jerusalem med sina landsmän.**

För hundra år sedan var nära en tredjedel av Bagdads befolkning judar. Från och med pesach 2021 fanns bara fyra judar kvar i staden. Judar anlände till det som idag är Irak på 600-talet före vår tideräkning efter att den babyloniske kungen Nebukadnessar hade plundrat Salomos tempel.

Bibelgestalterna Esra och Nehemja ledde sina återvändande landsflyktingar från Babylon tillbaka till Jerusalem. Det var i den babyloniska fångenskapen som Talmud debatterades, sammanställdes och kodifierades. Och det var där, år 1941,

som Farhud - en våldsam pogrom - dödade hundratals av Bagdads judar och skadade tusentals, skriver Times of Israel.

Faktum är att den babyloniska judiska församlingen, som senare skulle bli centrum för världsjudentumen från det femte till det tionde århundradet e.Kr., skulle finnas kvar i nästan 2 500 år, tills de tvingades fly efter upprättandet av staten Israel år 1948. Mellan 1951 och 1952 fördes över 130 000 irakiska judar till Israel i en dramatisk nödbro med namnet "Operation Esra och Nehemiah". Den judiska befolkningen i Irak tvingades lämna nästan alla sina pengar och egendom bakom sig.

Efter förstörelsen av det första templet återvände judarna till Judeen och etablerade en ny judisk provins, där Jerusalem återuppbyggdes och det andra templet byggdes om. Berättelserna i den hebreiska bibeln beskriver Esra och Nehemja som kom från Babylonien. □



En judisk familj från Jemen går genom öknen till transitlägret nära Aden den 1 november 1949. Foto: Zoltan Kluger



Tusentals judar på fartyget Exodus skickades år 1947 tillbaka till Tyskland av britterna. Foto: Palmach Museum



Etiopiska judar flyger till Israel i ett fraktflyg 25 maj 1991. Michael Zarfati/IDF



Nya immigranter på Ben-Gurion flygplats 7 august 2007. Foto: Commons wikimedia

## Återvändande förutsagt för tusentals år sedan

Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig... 5 Mos 30:3.

Han ska resa ett banér för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspredda av Juda från jordens fyra hörn. Jes. 11:2.

Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska hämta dina barn från öster och samla dig från väster. Jes. 43:5.

Se, jag ska hämta dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Jer. 31:8.

Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land... Hes 34:13.

På den tiden ska jag föra er hem, då ska jag samla er, för jag ska göra er till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk. Sefanja 3:20.





Negev utgör 60 procent av landet Israels yta. Hela Israel motsvarar i sin tur endast 75 procent av hela Smålands yta.

Foton: Pixabay



Bevattningsmetoden för limans bygger på forskning som donatorer till Keren Kajemet Sverige hjälpt till att finansiera. Foto: KKL Israel



Jordgubbsodling i samhället Talmei Yosef i nordvästra Negev-öken nära Gaza. Samhället bildades år 1982 av tidigare invånare från ett samhälle med samma namn på Sinai som evakuerades i samband med Camp David-avtalet med Egypten. Foto: Avishai Teicher



Paran är en liten moshav i Arava-dalen cirka 100 km norr om Eilat. Den bildades 1971 och odlar idag bland annat paprika och blommor för export. Foto: Commons wikimedia



Solcellsparken vid kibbutzen Ketura i södra Israel byggdes i början av år 2011 och täcker drygt åtta hektar. Parken producerar cirka nio miljoner kilowattimmar el per år och förser stora delar av området med el. Foto: Arava Power Company

## Keren Kajemets stora jubileumsinsamling går till ökenbekämpning och att utveckla Raoul Wallenberg Park

# Det finns många sätt att se på en öken...

Där många såg omöjligheter såg David Ben-Gurion en stor potential. När han såg den övergivna och ofrukt samma Negev-öken menade han att detta område - som var ointressant för alla - var platsen där Israel kunde ta emot Israels alla immigranter i framtiden.

Ett målmedvetet arbete att tränga tillbaka öknen ger möjlighet för fler immigranter att flytta till området. En av dem som insåg denna stora potential i Negev-öken i södra Israel, var Israels förste premiärminister David Ben-Gurion. Tillsammans med sin fru Paula tog han själv år 1953 steget att flytta ut i öknen för att visa Israels befolkning på öknens framtida möjligheter för befolkningstillväxt.

Keren Kajemet är sedan starten vid den femte sionistkongressen år 1901 den självklara länken mellan det judiska folket och landet Israel. Namnet Keren Kajemet LeYisrael betyder den eviga fonden för Israel, där Keren betyder fond och Kajemet betyder existera, skapa eller finnas kvar.

Redan på tidigt 1950-tal sade David Ben-Gurion: "Att få öknen att blomstra, utveckla marken, plantera trädgårdar och skogar... allt detta är mer än staten Israel klarar av på egen hand... denna mäktiga uppgift kräver en helöverlätan insats från hela folket - och folkets mest trovärdiga och effektiva företrädare för att få öknen att grönska är Keren Kajemet".

Be'er Sheba i södra Israel ligger på

gränsen till Negev-öken och räknas som administrativt och kommersiellt centrum för Negev. Ben-Gurion University grundades 1969 i staden som University of the Negev med syftet att främja utvecklingen av Negev-öken som omfattar mer än sextio procent av Israel.

Universitetet döptes senare om efter Israels grundare och första premiärminister, David Ben-Gurion, som trodde att landets framtid låg i denna region. År 1973 fick universitetet namnet Ben-Gurion University of the Negev.

Många av de omkring 700 000 judar som flydde från arabvärlden när Israel bildades 1948 flyttade hit i denna veva. Från 1950 till i dag har storstadsregionens befolkning vuxit från 28 000 till 659 000 enligt FN:s befolkningsstatistik.

Men Be'er Sheba har äldre rötter än så. För omkring 4 000 år sedan planterade Abraham en tamarisk vid Be'er Sheba och åkallade där Herrens namn, enligt 1 Mos 1:23.

**Några mil norr om Be'er Sheba** ligger Mishmar Ha Negev - ett område som Keren Kajemet Sverige har fokuserat på. Området ligger mellan de två huvudvägarna 31 och 264, vilket gör det enkelt att besöka området. Det handlar om 50 hektar strax norr om kibbutzen Mishmar HaNegev. Keren Kajemet Sverige hade dessförinnan huvudansvaret under sex år för projektet "Ambassadors Forest" i närheten av Abra-

## Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Jesaja 35:1

hams stad, Be'er Sheba, "huvudstaden" i Negev-öken.

I dessa områden har det byggts gropar för plantering av limans, en etablerad planteringsmetod i öknen. Bevattningsmetoden för limans bygger på forskning som donatorer till Keren Kajemet Sverige hjälpt till att finansiera.

Metoden innebär att det vatten som under de korta regnperioderna översköljer jorden tas till vara inför de långa torrperioderna. Projektet innebär bland annat att akacietråd, tamarisk, mullbärsfikonträd, terebint, fikon och körsbär planteras, med en täthet på omkring 100-150 träd per hektar.

De grönområden som Keren Kajemet skapar, gör inte bara torra områden bebodliga, de tillhandahåller dessutom både betesmark för boskap och rekreation för landets invånare.

**Att öknen grönskar** i Israel är resultatet av ett antal omfattande trädplanteringspro-

jekt som Keren Kajemet genomfört sedan organisationen grundades år 1901. I öknen regnar det cirka 5-8 dagar om året. Ofta kommer regnet i form av skyfall. Marken i öknen har på grund av det torra klimatet en mycket hård yta. Det värdefulla regnvattnet forsar därför fram på ytan i riktning mot havet utan att tränga ner i marken. Större delen försvinner i Medelhavet och växterna har ingen chans att tillgodogöra sig vattnet.

Keren Kajemet planterar därför så kallade liman, med 15-30 träd som placeras i den kuperade terrängen där vattnet far fram. Genom att bygga vallar runt varje dunge blir vattnet kvar, marken mjuknar och släpper successivt igenom vattnet till rötterna - som lindas in i ett fuktbevarande omslag som gör att vattnet får en långsiktig inverkan.

Ytterligare ett sätt att tillvarata vattnet är att bygga terrasser med vallar runt varje terrass. Då bildas det ett vackert terrasslandskap som man ser främst i norra Negev.

Ett tredje sätt är de stora vattenreservoarer som Keren Kajemet har byggt runt om i landet, tack vare ekonomiskt stöd från israelvänner från hela världen. Negev-öken i södra Israel upptar 60 procent av landets yta, medan endast åtta procent av landets nio miljoner invånare bor där.

Keren Kajemet Israelfonden i Sveriges "Jubileumskampanj", i samband med Israels 75-årsjubileum, kombinerar trädplantering i öknen med en satsning på en Raoul

Wallenberg Park utanför Jerusalem, för att minnas den svenska diplomatens heroiska insats i Budapest och förbättra relationerna mellan Sverige och Israel.

**Cirka 130 kilometer norr om Eilat**, längs den israelisk-jordanska gränsen, finns den allra torraste ökenregionen av landet. I de nio samhällen som finns i centrala Arava har befolkningen nästan tredubblats under de senaste 10 åren. Områdets 600 jordbruk producerar idag mer än 50 procent av Israels export av färska grönsaker och en ansevärd andel av exporten av snittblommor. Detta trots en genomsnittlig årlig nederbörd på bara 20-50 millimeter, skriver Jerusalem Post.

Arava är inte ansluten till det nationella vattensystemet. Så gott som allt vatten för regionen kommer från en och en halv kilometer under ytan, som utvinns via 63 borrhål. Detta bräckta (salthaltiga) grundvatten används för bevattning av grödor och leds till avsaltningsanläggningar för dricksvatten och hushållsbruk.

Aravas forsknings- och utvecklingscenter stödjer områdets jordbrukare i deras växtodling och letar även efter nya grödor som kan odlas i regionen. Här planteras jordgubbar i öknen, i svala växthus hänger plantorna på plastpjaljéer. Förutom grönsaker och blommor finns även frukttärdgårdar, fiskodling och kvalitetskontroll. Eftersom centrala Arava inte är ansluten till Israels nationella vattensystem kan invånarna bara få sin

vattenförsörjning genom lokala borrhningar och reservoarer byggda av Keren Kajemet. Keren Kajemets "Blueprint Negev"-kampanj går ut på att utveckla Negev och att uppmuntra människor att flytta dit.

Detta storskaliga utvecklingsprojekt för att ta emot och främja ny judisk immigration startade under 1980-talet, när "Operation Promised Land" lanserades för att tillgodose den massiva ökningen av judisk immigration från Sovjetunionen och Etiopien. I samarbete med Central Arava Regional Council och den israeliska regeringen har Keren Kajemet satsat på infrastruktur-, jordbruks-, vatten- och energiprojekt.

Motorn bakom utvecklingen av infrastrukturen, skapandet av arbetstillfällen och förbättringen av regionens livskvalitet i Arava har varit Keren Kajemets avdelningar i olika länder. Planen är att öka befolkningen i Be'er Sheba, Negev's största stad, att skapa 25 nya förorter varav sju samhällen redan har etablerats: Sansana (1999), Tzukim (2001), Merhav Am (2002), Giv'ot Bar/Shomria (2004), Haruv (2005), Be'er Milka/Kmehin (2006), Karmit och Kasif.

**Delta i vår stora jubileumsinsamling med anledning av att Israel fyller 75 år. Använd Swish: 123 683 76 78 eller Bankgiro: 5816-5515 för gåvor till ökenbekämpning och för att färdigställa Raoul Wallenberg Park. Märk betalningen "Israel 75 år" (gäller även betalning via internetbank).** □



**”Det är i Negev som Israels kreativitet och pionjärkraft kommer att testas, och detta kommer att bli ett avgörande prov. Israels kapacitet för vetenskap och forskning kommer att testas i Negev och det åligger våra vetenskapsmän och forskare att fokusera på nya forskningsområden som invånare kommer att behöva: forskning för att avsalta havsvatten med billiga processer; att utnyttja solenergi som är så riklig i vårt land, och särskilt i Negev; att använda vindkraft för att generera**

**elektrisk kraft; att förhindra slöseri med knappt regnvatten som rinner oanvänt till Medelhavet eller till Döda havet; att bygga dammar över hela Negev's längd och bredd för att samla upp dyrbart regnvatten, att undersöka vegetationen som finns i Negev, trots dess torrhet... det åligger Israels forskare att avslöja naturens hemligheter som är unika för vårt land...".** **David Ben-Gurion i sitt berömda tal om Negev's betydelse i januari 1955.**



# Så firar Israel sitt 75-årsjubileum



Israels självständighetsdeklaration från 1948.

**Över hela landet firas varje år Israels självständighetsdag i slutet av april eller början av maj. Firandet sker den dag i den hebreiska kalendern som Israel utropade sin självständighet år 1948. Nästan varje stad, och by har denna dag någon form av firande.**

Nu i april är det 75 år sedan Israels förste premiärminister David Ben-Gurion utropade staten Israels självständighet. Självständighetsdagen i Israel är intimt förknippad med minnesdagen för fallna soldater och med minnesdagen för Förintelsen.

Självständighetsdagen, som heter Yom Haatzmaut på hebreiska, firas i år från kvällen tisdagen den 25 april till kvällen onsdagen den 26 april. 26 april i den gregorianska kalender motsvaras av 5 Iyar i den judiska kalendern. År 1948 inföll den 5 Iyar den 14 maj.

Yom Haatzmaut inleds på kvällen några minuter efter solnedgången vid en militär ceremoni på Mount Herzl. Den israeliska flaggan hissas från halv stäng till toppen och soldater går i parad med flaggor. Förutom musik, dans, parader och fyrverkerier utförs även en ceremoni där 12 facklor som symboliserar Israels 12 stammar tänds av personer som har gjort viktiga insatser i det israeliska samhället.

**Yom Haatzmaut firas över** hela landet med konserter, fyrverkerier, samtidigt som israeler sjunger och dansar på gatorna. Andra inslag är en spektakulär flygvisning med militärplan (Independence Day Fly Over), en berömd bibeltävling och ceremonin för Israelpriset som delas ut varje år till cirka 10-15 personer i närvaro av presidenten, premiärministern, Knessets ordförande och Högsta domstolens president.

Utänför Israel markerar judiska samfund runt om i världen dagen genom att uttrycka solidaritet med staten Israel och delta i Israel-relaterade program och evenemang. Många synagogor håller en speciell gudstjänst eller läser speciella texter vid den sabbatsgudstjänst som ligger närmast Yom Haatzmaut, skriver Jerusalem post.

Dagen innan självständighetsdagen är det helgdagen Yom Hazikaron i Israel. Det är minnesdagen för fallna soldater, som alltså i Israel avslutas i samma ögonblick som självständighetsdagen börjar. Yom HaZikaron inleds med en siren klockan 20:00 på kvällen innan minnesdagen. Så fort sirenen hörs slutar israeliska med-

borgare vad de än gör, var de än är, och står stilla för att hedra dem de har förlorat.

Efter den första sirenen börjar den statliga minnesceremonin vid Västra muren i Gamla stan i Jerusalem. Premiärministern, försvarsministern, chefen för IDF:s generalstab och presidenten deltar i denna ceremoni. Nästa dag är det ytterligare en tvåminuterssiren klockan 11:00 på morgonen som markerar början på en rad lokala minnesceremonier som äger rum runt om i landet.

På kvällen hålls en sista ceremoni på Mount Herzl National Cemetery. Denna ceremoni avslutar Yom HaZikaron och markerar början på Israels självständighetsdag. Den nationella minnesdagen för Förintelsen, Yom HaShoah, uppmärksammas åtta dagar innan självständighetsdagen. Då hedras de cirka sex miljoner judar som mördades under Förintelsen av Nazityskland i samarbete med kollaboratörer. Även det judiska motståndet under perioden, bland annat i ghetton i Warszawa, uppmärksammas under dagen.

Yom HaShoah inleds vid solnedgången via en statlig ceremoni vid platsen "Warszawa ghetto" vid Yad Vashem där presidenten och premiärministern håller tal.

**Fakta: Israel 75 år**  
Samma dag som det moderna Israel bildades invaderade fem arabiska arméer Israel med målet att tillintetgöra den judiska staten. Även de araber som bodde i det brittiska Palestinamandatet förkastade FN:s delningsplan och motsatte sig alla kompromisser med judarna. En judisk stat, oavsett hur liten den var, var otänkbar för araberna.  
Israel utkämpade därefter flera krig med de omgivande arabländerna, som försökte "kasta judarna i havet". Mitt i dessa utmanande omständigheter har Israel byggt upp en fungerande demokrati och en rättsstat där pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet är rättigheter som är alldeles unika i hela Mellanöstern.  
Landet är idag en blomstrande ekonomi, en av världens främsta start-up-nationer och världsledande när det gäller innovationer. Till detta kommer en befolkningstillväxt som gjort att landets invånare långt mer än tiodubblats på 75 år.



Varje år arrangerar Israels flygvapen en speciell överflygning för att fira Israels självständighetsdag. Över hela landet ser israeler upp mot himlen och gläds över sin säkerhet och sin frihet. Foto: IDF



Keren Kajemets utmaning är både att släcka bränderna och att plantera nya träd där de gamla brunnit upp. Foto: KKL Jerusalem

## KKL släcker bränder

**Anlagda bränder i kombination med det varma och torra klimatet är en stor utmaning för Israel. För Keren Kajemets del handlar det både om att släcka bränderna och plantera nya träd där skogen har brunnit ned.**

Keren Kajemets världskongress i slutet av oktober, med delegater från 36 länder, gjorde en rundtur bland Jerusalems kullar för att få en bättre insikt om skogsbränder och hur de kan förebyggas. De nya brandbilar som Keren Kajemet har köpt in presenterades liksom de stora drönarna som används vid brandbekämpning. Även två flygplan fyllda med vatten flög förbi tätt över huvudena på delegaterna för att illustrera hur bränder på ett effektivt sätt kan bekämpas från luften. Sataf-skogen utanför Jerusalem drabbades hårt av en våldsamt skogsbrand i augusti förra året. Branden förstörde 2500 hektar skogsmark i Judeens kullar. Omkring 1 500 brandmän arbetade i 52 timmar för att slutligen släcka bränderna, som misstänktes vara anlagda på tre olika platser, skrev Times of Israel.  
Anlagda bränder är en stor utma-

ning för Israel, inte minst i de områden som gränsar till Gaza, där pyromandåd via brandballonger orsakat omfattande skador.  
Keren Kajemets utmaningar är både att släcka bränderna och att plantera nya träd där de gamla brunnit upp, säger Keren Kajemets verksamhetschef Max Federmann.  
De flesta träd i Israel är planterade. Det gäller hela landet, men inte minst i områden kring Jerusalem som omges av gröna kullar med en rad olika trädsorter.

**En annan utmaning** är klimatrisken med ett varmare klimat. Sedan 1970-talet har medeltemperaturen i Mellanöstern ökat med två grader.  
Rami Zaritsky, chef för Keren Kajemets brandkår, förklarar att organisationen hanterar mellan 800 och 1 000 bränder årligen bara i Keren Kajemets område.  
Keren Kajemet ansvarar för ett brandbekämpningssystem med 25 brandbilar och observationstorn över hela landet, från norr till söder om landet, säger Zaritsky.  
De två topp-perioderna för skogs-

bränder i Israel är i början av sommaren och mot slutet av sommaren, på hösten. När vi har träd som är törstigta efter vatten, med lite fukt, är det lättare för dem att antändas, och elden sprider sig snabbare och med större intensitet, säger Zaritsky och förklarar att i Israel, till skillnad från andra länder, används skogarna främst för rekreation snarare än en plats för att odla grödor.

**Keren Kajemets** chefskockvaktare, Gilad Ostrovsky, ansvarar för att upprätta buffertzoner som hjälper till att förhindra spridning av bränder.  
Det finns två typer av buffertzoner där vi verkar, förklarar han.  
Den första handlar om samhällen och anläggningar, för att skydda människors liv. Även om branden sprider sig kommer den att stanna eller minska avsevärt och kommer inte att orsaka skada inom samhället.  
Dessutom upprättar vi buffertzoner längs skogsvägar och vi gallrar växtligheten på båda sidor så att brandmän kan ta sig in under en brand utan att fastna och det blir ordnat in- och utfart för fordon. □

## Vi erbjuder juridisk hjälp vid testamenten

**Genom att skriva in Keren Kajemet i ditt testamente är du med och förbättrar framtiden för de familjer som anländer till Israel.**

Keren Kajemet är en miljöorganisation i dubbel bemärkelse. Trädplantering är i sig viktigt för klimatet och de träd du planterar efter din bortgång fortsätter att skapa en god livsmiljö för de människor som bor i landet.

Ingen gåva är för stor eller för liten. Din gåva kan vara pengar eller värdeföremål. En del väljer att testamentera en viss del av sin kvarlåtenskap, andra vill istället testamentera hela.

**Ett alternativ till** traditionellt testamente är Kapitalförsäkring med Keren Kajemet Sverige som förmånstagare. Du förvaltar ditt kapital och får samtidigt ut en månatlig livränta

genom att teckna en kapitalförsäkring. Medan man är i livet så får man pengar att leva för, månadsvis för månadsvis. Den dag man går bort tillfaller resterande kapital Keren Kajemet.

**Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl info@kkl.nu eller tele 08-6618686 (kontorstid 9-12).**



## Du kan bli en månadsgivare

Att bli månadsgivare är ett praktiskt och enkelt sätt att bidra till ett grönskande Israel.

Anmäl dig som månadsgivare via autogiro genom att maila till info@kkl.nu eller ringa till 08 - 661 86 86 så skickar vi dig en blankett att fylla i.

Du kan också ladda ned en autogiroblankett på vår hemsida på länken kkl.nu/autogiro.

Du kan även registrera en periodisk månadsbetalning via din internetbank – ange bankgiro 5816 – 5515.

Mejla oss samtidigt på info@kkl.nu om det belopp du önskar ge varje månad samt till vilket ändamål som pengarna ska gå till. □



**Besök vår hemsida kkl.nu och vår youtube-kanal (sök "Israelfonden" på youtube.com)**







60 av de första familjerna i Tel Aviv byggde sina hem med stöd av Keren Kajemet. De samlades i april 1909 på sanddynerna utanför Yafó för att fördela mark. **Foto: Abraham Soskin**



Tel Aviv kallas "Den vita staden" på grund av de 4 000 byggnader i Bauhaus-stil som byggdes på 1930-talet av tyska judiska arkitekter som emigrerade från Nazityskland.



Idag har Tel Aviv närmare en halv miljon invånare och har rankats som världens främsta startupcenter utanför Silicon Valley i Kalifornien.

**Foton: Commons wikimedia**

## Tel Aviv – den vita staden

### Arkitekter som flydde Nazi-tyskland byggde hus i Bauhaus-stil

År 1906 lånade Keren Kajemet ut sammanlagt 250 000 franc för att bygga Ahuzat Bayit-kvarteret utanför Jaffa, vilket blev grunden för staden Tel Aviv. 60 av de första 66 familjerna i Tel Aviv byggde senare sina hem med hjälp av Keren Kajemet.

Den 11 april 1909 samlades 66 familjer på sanddynerna på stranden utanför Yafó för att fördela tomter till ett nytt kvarter som de kallade Ahuzat Bayit, senare känt som Tel Aviv.

Eftersom de 66 familjerna inte kunde bestämma hur de skulle fördela marken anordnade de ett lotteri för att säkerställa en rättvis delning. Akiva Arieh Weiss, ordförande i lotterikommittén och en av de framstående personerna i stadens grundande, samlade ihop 66 grå snäckskal och 66 vita snäckskal.

Weiss skrev namnen på deltagarna på de vita snäckskal och tomtnumren på de grå snäckskal. Han parade ihop ett vitt och grått skal, tilldelade varje familj en tomt, och därmed började Tel Avivs första familjer bygga den första moderna hebreiska staden.

Namnet ändrades år 1910 till Tel Aviv, efter det bibliska namnet Tel Abib (Vårens stad) som översättaren Nahum Sokolow använde som titel för hans hebreiska översättning av Theodor Herzls ro-

man Altneuland från 1902.

Den 27 maj år 2009 placerades en staty av stadens första borgmästare, Meir Dizengoff, på sin häst mitt emot hans hem på 16 Rothschild Boulevard. Det var här det historiska lotteriet ägde rum för att dela ut tomter till Tel Avivs grundare den 11 april 1909.

Staden expanderade på 1930-talet genom av en massiv invandringsvåg av judar som flydde från förföljelsen i Europa, vilket snabbt ledde till att staden med 42 000 människor växte till 130 000 invånare 1936.

År 1934, mitt i denna invandringsvåg (femte Aliyah), förklarades Tel Aviv som en stad, och Meir Dizengoff blev dess förste borgmästare.

Tel Aviv kallas "Den vita staden" på grund av de 4 000 modernistiska byggnader i Bauhaus-stil som byggdes på 1930-talet av tyska judiska arkitekter som emigrerade till staden från Nazityskland.

Den vita staden har det största antalet byggnader av denna typ i världen och utnämndes 2003 till ett världsarv av Unesco.

På samma plats som lotteriet 1909 skedde utropade David Ben-Gurion Israels självständighet den 14 maj 1948.

Redan i april 1949 beslutade Tel Aviv att i samband med stadens tirtiöars-



På samma plats som lotteriet år 1909 skedde utropade David Ben-Gurion Israels självständighet den 14 maj 1948.

jubiläum uppföra ett monument för att hedra de människor vars aktiviteter från 1906 och framåt ledde till att den första sionistiska staden grundades.

Tel Aviv är idag den näst största staden i Israel och utgör centrum för den mest befolkade delen av Israel. Tel Aviv,

som har över 3 miljoner utländska besökare per år, är dessutom Israels finansiella huvudstad.

Idag har staden närmare en halv miljon invånare och har rankats som världens främsta startupcenter utanför Silicon Valley i Kalifornien. □

### Anlagd park och sjö vid Yeruham har skapat en oas i öknen

## Från Förintelsen till Negev



Yeruham grundades i januari 1951 av överlevande från Förintelsen (Rumänien). Immigranter från Nordafrika, Iran, Indien och Sovjet har ökat invånarantalet till 10 000. **Foto: Amos Meron**



Området kring Yeruham har blivit en oas i Negevöknen tack vare den konstgjorda sjön och parken som har anlagts i anslutning till staden. **Foto: Robbie Gal**

En liten bit från huvudvägarna 40 och 25, i kullarna i norra Negev, finns gröna dungar och en konstgjord sjö mitt i öknen.

Här har Keren Kajemet skapat Yeruhamsjön och även planterat den park som omger sjön. Staden är ett av många exempel på hur Keren Kajemet arbetar för att göra Negev-öknen beboelig.

Området kring Yeruham har blivit en oas i Negevöknen och drar till sig en stor variation av fåglar under fåglarnas flyttperioder. Under de senaste åren har Duchifat, en ideell organisation med fågelskådare, varit aktiva i parken och förvandlat den till en plats för fågelskådning.

I samarbete med Duchifat planerar Keren Kajemet att etablera en ringmärkningsstation, guidning, nattaktiviteter och många andra fågelskådnings- och ekologirelaterade aktiviteter i området.

Yeruham etablerades 1951 i de norra kullarna i Negev som ett transitläger. Platens första invånare var nya invandrare från Rumänien, många av dem överlevande från Förintelsen. 1959 fick Yeruham status som regionalt råd och invandrare

från Marocko, Nordafrika, Iran och Indien flyttade dit.

Sedan hösten 1990 har Yeruham absorberat hundratals immigranter från detta Sovjetunionen. De kom så småningom att utgöra 25 procent av stadens invånare.

Under många år led staden brist på sysselsättningsmöjligheter, med sociala problem och befolkningsminskning. Ansträngningar gjordes på 1970-talet för att etablera industrier som skulle ge sysselsättning åt de boende.

Yeruham Park ligger strax väster om staden med samma namn. På 1950-talet, direkt efter att Kfar Yeruham grundades, engagerade sig Keren Kajemet i etableringsarbetet och planterade träd i området.

På 1980-talet planterade Keren Kajemet ytterligare träd runt sjön och lade till stora gröna gräsmattor och en lekplats. Träden i parken inkluderar tall, cypress, eukalyptus, tamarisk, dadelpalm, olivträd och jujube-träd.

Yeruham-sjön ligger mitt i parken, en konstgjord sjö skapad utifrån Nahal Revivim-bäcken. Dammen som skapade

sjön byggdes i slutet av 1950-talet för att utnyttja översvåmningsvattnet i Nahal Revivim för bevattning och för att skapa en turistattraktion för båtliv, fiske, fågelskådning och annat.

Med öknen i bakgrunden ger sjön och grönskan landskapet den unika känslan av en ökenoas.

När planen för jordbruksanvändning av vattnet misslyckades, förvandlades sjön till en plats för avloppsvatten, eftersom vatten från de närliggande oxidationsspoolerna läckte in i den. Redan före läckaget av avloppsvatten i sjön hade giftigt grundvatten förorenat sjön.

I början av 1990-talet rehabiliterades Yeruham Park. Vattenreningsverket producerar i dag 800 000 kubikmeter vatten årligen för försörjning av sjön och för bevattning av parkområdena och de andra offentliga parkerna i staden.

Som ett resultat är hela området i dag ett slutet system som omvandlar avloppsvattnet till en viktig och användbar resurs som är till nytta för lokalbefolkningen. Det finns picknickbord runt sjön och övernattningsplatser i parken. Framtida planer handlar om att förvandla Yeruham



En västlig purpurhöna i Yeruham-sjön, som har förvandlats till en fågelskådningsplats. **Foto: KKL Jerusalem**

Park till en stor stadspark för människor som besöker Negev.

Parken kommer att främja staden Yeruham, förbättra stadens image och skapa en kommersiell semesterort, hotell, vattensporter och utbildning, allt i en ökenmiljö. Parken kommer också att stimulera byggandet av högkvalitativa bostadskvarter, vilket också kommer att bidra till utvecklingen av staden. □

## Turkana-stammen får utbildning i ökenjordbruk

I samarbete med Arava-institutet i nordöstra Negev har Keren Kajemet hjälpt Turkana-stammen i samhällen i norra Kenya sedan 2014.

Detta projekt ger stöd till jordbruksutvecklingen i Turkana-regionen, vilket skapar en långsiktig försörjning genom att förse denna torra region med bevattningslösningar, samt utbildning på plats.

Ett av Keren Kajemets viktigaste projekt inom livsmedelsförsörjning är att stödja regionala forskningsstationer i jordbruksregioner i hela Israel, med fokus på de utmaningar som bönder står inför i de extrema ökenklimaten i Negev och Arava.

Här används moderna innovativa

metoder för att skapa effektiva jordbruk i öknen och en effektiv vattenanvändning för att förhindra försälmning.

Israel har på så sätt blivit världsledande inom ökenjordbruk, och Keren Kajemet delar gärna med sig av sin kunskap till alla länder som behöver liknande lösningar.

Under de senaste åren har experter från Keren Kajemet varit involverade i lokala samhällen i Turkana, Kenya och i Republiken Tchad.

Målet är att introducera anpassade jordbruksmetoder som för närvarande används i Negev-regionen för att hjälpa till att bygga upp kapaciteten för dessa samhällen att återställa ekosystem och säkra matproduktion.



Afrikaner och israeler i samarbete mot ökenutbredningen.

**Foto: KKL Jerusalem**



## Israels ambassadör om den mest kände svensken i Israel:

# ”Alla känner till Raoul”

När Israel nu fyller 75 år betonar Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman att staten Israel inte poppade upp från ingenstans och att Keren Kajemet har en viktig uppgift genom att fokusera på vad Israel behöver idag.

– Att fokusera på att göra Israel grönt, samt att minnas den kanske mest kända svensken i Israel är väldigt viktiga projekt, betonar han.

– De sionistiska pionjärerna hade alla sin betydelse. Den första sionistkongressen hölls redan år 1897. Det är mer än 125 år sedan, säger ambassadören och pekar på att sionismen inte bara är återfödelsen av en judisk stat i det historiska judiska hemlandet.

– Det är också återupplivandet av ett språk som tidigare endast förekom vid religiösa tillfällen och inte användes i vardagligt tal. Det faktum att detta språk i dag är lika modernt som vilket annat språk och nu används för att hantera ord som inte finns i Bibeln är ett annat mirakel.

När det gäller relationerna mellan Israel och Sverige konstaterar Israels ambassadör att Raoul Wallenberg stod i fokus när han inledde sin period som ambassadör i Sverige.

Efter sju år med frostiga relationer träffades de tidigare utrikesministrarna Lapid och Linde i Israel i oktober 2021, två månader efter ambassadör Kulmans tillträde. Bilden då Ann Linde visar Yair Lapid en lista över de skyddspass som Raoul Wallenberg utfärdade i Budapest och där Lapids pappa och farmor var med, har blivit legendarisk.

– Raoul Wallenbergs mod har påverkat relationerna mellan Sverige och Israel i årtal, säger ambassadör Ziv Nevo Kulman. Raoul Wallenberg är väl känd i Israel. Alla



Raoul Wallenberg stod i centrum när Lapid och Linde återupprättade svensk-israeliska relationer. Ambassadör Ziv Nevo Kulman, som var med på mötet, vid tavlan utanför ambassadens Raoul Wallenberg-rum med svenska diplomater som räddade judar. Foto: UD/Ruben Agnarsson

känner till honom. Jag själv hörde talas om honom innan jag kom till Sverige.

– Alla israeler kanske inte känner till Wallenberg-familjen – när man nämner att Wallenberg är en viktig industrifamilj som äger stora industrier i Sverige så känner man inte till det – men alla känner till Raoul Wallenberg. Det finns inte en enda stad i Israel som inte har gator, torg eller något annat som bär hans namn.

– Vi kommer ihåg honom här, i ambassadens konferensrum.

Ambassadör Kulman menar att Keren Kajemet har en viktig uppgift genom att fokusera på vad Israel behöver idag och nämner särskilt Raoul Wallenberg Park utanför Jerusalem.

– Behoven har förändrats de senaste 120 åren sedan den blåa bössan lanserades. Att fokusera på hållbarhet, skog, att göra Israel grönt – samt att minnas den kanske mest kända svensken i Israel – är väldigt viktiga projekt, avslutar han.



Sverige har flest diplomater bland de "Rättfärdiga bland folket". Här uppmärksammas de i israeliska UD:s utställning "Beyond duty" som i dag pryder israeliska utrikesdepartementet.



## Nina Lagergren: ”Tänk om min bror glöms bort”

I början av mars besökte riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) det område utanför Jerusalem där Raoul Wallenberg Park växer fram, för att bli uppdaterad om projektet.

Han har vid flera tillfällen motionerat om behovet av ett Raoul Wallenberg-museum i Sverige.

– Det här blir en nyckel till förbättrade relationer mellan Sverige och Israel, säger Magnus Oscarsson när han besöker det område som ska rymma Raoul Wallenberg-parken och det digitala museet.

I området levde den bibliske gestalten Simson för drygt trettusen år sedan och här finns både hans födelseplats och grav.

– Det är spännande att även biblisk historia och Simson uppmärksammas här i närheten, säger han och konstaterar att den svenske diplomaten är en av världens mest kända svenskar och att det runt om i världen finns minnesmärken över Raoul Wallenberg.

– Men i Sverige finns nästan inget, betonar han och konstaterar att kunskapen



Magnus Oscarsson lovade Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren att aldrig glömma hennes bror. Foto: Ruben Agnarsson

om Raoul Wallenberg och hans insatser i Budapest dessutom ofta är väldigt bristfälliga, inte minst bland yngre.

– Knappast någon annan person kan i lika hög grad som Raoul anses leva upp till begreppet hjälte. Det finns ett behov av

att sprida kunskap om hans insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. I Sverige har vi olika platser som är uppkallade efter Raoul Wallenberg, som torg och annat, men det finns inget museum som berättar hans historia, för-

klarar Magnus och påpekar att ett sådant center skulle bli en naturlig plats för att berätta om en förfärande, men viktig, del av 1900-talets historia.

### Träffade Nina Lagergren

Bakgrunden till hans engagemang är att han för några år sedan under högtidsstunden i riksdagen, som arrangeras till minne av Förintelsens offer den 27 januari, fick träffa Nina Lagergren, syster till Raoul.

– Jag fick en sådan otrolig känsla för kampen under hela hennes liv för att få fram information om vad som hände hennes bror och för att hålla liv i berättelsen om vad han utträttade i Budapest.

– Jag besökte sedan Nina Lagergren i hennes lägenhet och såg hur den var full av bilder och dokument. Jag tänkte "Kära nån, vad hon har kämpat". Det blev väldigt känslomässigt där hon till sist sade: "Magnus, tänk om min bror blir bortglömd, trots allt som jag har kämpat för." Då lovade jag henne på stående fot att varje gång jag fick skolklasser till riksdagen så skulle jag berätta om hennes bror.



Raoul Wallenberg var en svensk hjälte som bör hedras i Sverige på samma sätt som han hedras i Israel och världen över. Fint att se att han får en park. Hoppas det kommer en park i Sverige också.

Sebastian Stakset, grundare av Heart of Evangelism



Angeläget att lyfta fram en livsgärning som lyckades rädda liv i en tid då många förblev passiva. Att stanna upp i en park kan ge tillfälle till tilltal. Må vi alla inspireras till handling!

Margareta Persson, företagare



Det judarna utsattes för under Förintelsen gör att vi har ett ansvar för att se till att detta inte händer igen. Raoul Wallenberg räddade judar på uppdrag av Sverige. En park om hans livsgärning inspirerar oss idag.

Eskil Burenfjäll, entreprenör



Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg är en av världens mest kända svenskar och även en nyckel när det gäller Sveriges relation med Israel.

Mikael och Magnus Oscarsson Riksdagsledamöter och bröder



Responsible Recycling  
since 1907



www.kaabs.se

Daniel Rock tillhör de tio procent bästa förvaltarna i världen enligt Sharing Alphas ranking och har även i år fått utmärkelser av rankingbolaget.

Investeringar i världsklass

Välkommen till Hjerta Stockholm. Minimum 5 MSEK.

Daniel Rock  
Investeringsrådgivning och förmögenhetsplanering

FUND SELECTION RANKING: TOP DECILE 2020

Europeiska Investeringsrådgivarna AB

Nybrogatan 6, Stockholm.  
Telefon +46 70 545 81 55  
daniel.rock@hjerta.se



Dangoor Associates is a boutique legal advisory firm, integrating legal and investment advice. We are firmly dedicated to providing advice and expertise at the highest level, focusing on addressing our clients' most important issues.

DANGOOR ASSOCIATES

Postadress: Box 7705,  
10395 Stockholm, Sweden  
Tel: + 46 70 764 42 57

www.dangoor-associates.com

Plötsligt händer det...

...är du rätt försäkrad?

FÖRSÄKRINGS kompetens

www.fkomp.com



Herzl och Ben-Gurion ledde – likt Esra och Nehemja – sitt folk tillbaka till landet

# Låt även oss lyfta blicken!



**D**et saknades inte utmaningar när den femte sionistkongressen under ledning av Theodor Herzl bildade Keren Kajemet Lelsrael (KKL) i december 1901. KKL:s uppdrag var att samla in pengar för att köpa, bruka och utveckla mark i det heliga landet. Syftet var att göra området beboeligt och att möjliggöra för alla de judar som flydde förföljelser att bosätta sig och leva i Eretz Israel.

Fyra år tidigare hade målsättningen om ett judiskt hemland formulerats på den första sionistkongressen då en bergsäker Herzl formulerade sina bevingade ord i sin dagbok: "I Basel skapade jag den judiska staten... Om ni vill det, är det inte bara en dröm."

**Det var inte** mycket som tydde på att drömmen skulle kunna förverkligas när Theodor Herzl på den klassiska bilden från balkongen på Hotel Les Trois Rois tittade ut över floden Rhen under den femte sionistkongressen i Basel i slutet av år 1901. Geopolitiskt såg det fullständigt omöjligt ut, sultanen i Istanbul gav inte tillstånd för sionisterna att bosätta sig i det Heliga Landet, en växande europeisk och arabisk antisemitism var en politisk realitet att förhålla sig till och det fanns även stora interna motsättningar; många judar hävdade att det var omöjligt att återupprätta en stat som försvunnit 1 800 år tidigare.

Dessutom var området en övergiven plats i det Osmanska riket som efter århundraden av misskötsel var

ogästvänlig och i stor utsträckning obefolkad.

**Istället för att** fokusera på alla dessa problem lanserade Herzl och femte sionistkongressen "pushken", den blåa bössan, för att förverkliga de visioner som hade formulerats. Pushken blev ett effektivt instrument och en symbol för hoppet om en ljusare framtid i ett eget demokratiskt land, långt borta från antisemitism och förföljelser.

Man kan fråga sig vad Theodor Herzl hade sagt om han hade sett Israel idag, när staten nu firar sitt 75-årsjubileum.

Det är ju ett enastående mirakel att den nästan 2000-åriga "Drömmen om Sion" blev en verklighet. Imperier kom och gick, två världskrig utspelade sig innan staten utropades, men i dag har detta blott 75-åriga land blivit en stat som kan mäta sig med vilken välfärdsstat som helst bland de demokratiska länderna i världen. Israel är fortfarande den enda demokratin i Mellanöstern och miljontals judar från hela världen har bosatt sig där, funnit försörjning och integrerats i samhället.

Detta har skett trots att landet angripits och tvingats försvara sig i en rad krig och mot ständiga terroristattacker. Denna makalösa utveckling har bland annat skett med hjälp av alla Israelvänner runtom i världen som skänkt gåvor och bidragit till att landet lyft sig från att vara ett u-land de första tre decennierna till att bli ett välfungerande modernt samhälle.

**Inte heller i dag** saknas det utmaningar för Israel. Att detta lilla land på Medelhavets östra kust, mindre än Småland i storlek med och med en befolkning på nio miljoner invånare, ständigt är ifrågasatt av länderna i regionen och inom FN, är en stor utmaning. Antisemitismen är dessutom fortfarande en verklighet i många



länder och det finns ett stort antal judar i världen som trakasseras och förföljs enbart på grund av att de är judar.

Iran har förutom detta ett uttalat mål att förrinta den judiska staten och landet har stöd av Kina och Ryssland när de söker sig nya allierade i regionen. Iran vill dessutom sprida terror och skräck i Israel via missilangrepp och terrorattacker som utförs av deras ombud Hizbollah, Hamas och Islamiska Jihad.

Till detta kommer intern oenighet i Israel om hur landets rättsväsende ska utformas. Vi behöver i denna situation, precis som Herzl och Ben-Gurion, lyfta blicken och höja våra röster till stöd för landet. Vi på Keren Kajemet är stolta över att medverka till den fortsatta uppbyggnaden av Israel tillsammans med dig, käre Israelvän.

**Ditt stöd och din gåva är betydelsefull, inte minst nu när Israel fyller 75 år och landet står inför stora utmaningar!**

**Alla gåvor, stora som små, är välkomna och uppskattade. Med en gåva på 750 kr eller mer får du vårt jubileumsdiplom för att högtidlighålla Israel 75 år. Dessutom får du en KKL-pin. Betala via bankgiro eller swish (se nedan). Skriv "Israel 75 år" i meddelandefältet! Swish: 123 683 76 78. Bankgiro: 5816-5515. Ett hjärtligt tack för din gåva!**

**Max Federmann**  
Verksamhetschef,  
KKL Israelfonden



## Fira Israel 75 år med oss

Sedan år 1901 har Keren Kajemet bokstavligen talat förberett marken för alla de miljontals judar som gjort Aliyah till Israel. Den blåa bössan, pushken, har varit symbolen för de insamlingar som gjorts runt om i världen för att skapa förutsättningar för alla de judar som immigrerar till Israel. Ditt stöd till Israel är viktigare än någonsin.

Qr-kod för swish:



123-683 76 78

Keren Kajemet

**Använd bankgiro 5816-5515 eller swish 123 683 76 78 för att ge din gåva! Märk betalningen "Israel 75 år".**



**Max Federmann**