



KKL Israelfonden

Adama



[JORD] ADAMA NR 1 ÅR 2024. MÅNADEN SHEVAT, ÅR 5784.
EN TIDNING FRÅN KEREN KAJEMET SVERIGE
ANSVARIG UTGIVARE: MAX FEDERMANN



Grönskan växer upp ur askan

Kära Israelvänner!

Nu planerar Israel för att befolkningen ska kunna återvända till områdena som drabbades av terrorattacken den 7 oktober. Det är ingen lätt resa. KKL Israelfonden spelade en avgörande roll för uppbyggnaden av det judiska samhället under mycket krävande omständigheter långt innan utropandet av staten Israel. Nu behöver vi planera för framtiden trots en av de allvarligaste kriserna i Israels 75-åriga historia.

Landets kamp för överlevnad spelar KKL Israelfondens understödjare återigen en avgörande roll för Israels existens.

Ditt fortsatta stöd för människor i nöd i denna svåra tid betyder oerhört mycket.

Max Federmann - Verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden i Sverige



Stigande antisemitism får judar att flytta till Israel

Trädens nyår Tu Bishvat – en högtid med hopp



Ny grönska kan växa upp ur askan

Terrorattacken den 7 oktober skedde i områden där Keren Kajemet har många projekt



Foto: Avi Hirschfeld



Foto: KKL-JNF

I området kring kibbutz Be'eri sker den årliga blomningen av anemonblommorna som breder ut en stor, härlig matta över ökengolvet.

50 hektar skog som förstörts av pyromandåd ska återplanteras.

Be'eri-skogen i närheten av kibbutz Be'eri är ett område som drabbades hårt av Hamas terrordåd den 7 oktober förra året. Kibbutzen grundades av irakiska judar som flydde efter Farhud-massakern i Irak under andra världskriget.

Keren Kajemet planerar nu att återplantera skog på ca 50 hektar i Be'eri-skogen som förstörts under de senaste årens pyromandåd från Gaza.

Keren Kajemet har en rad projekt i de områden som utsattes för Hamas massaker den 7 oktober. Israel siktar på att nästan alla evakuerade från söder ska ha återvänt i september. Invånare i städer som ligger 4-7 kilometer från Gazas gränser ska kunna flytta hem redan den 1 mars medan samhällen som härjades mest kan behöva upp till två år för att återvända.

Be'eri-skogen är den största skogen i västra Negev som i sin tur är en av de vackraste delarna av landet Israel. Här finns gröna vidder, runda kullar, spridda träd på sandig jord som samsas med bomulls-, vete- och kornfält. Skogen har 375 000 besökare varje år – varav 232 000 cyklister – och ger rekreation till besökare, reglerar temperaturen, förhindrar erosion och förbättrar bördigheten.

I området finns även avokado- och eukalyptuslundar och här sker den årliga blomningen av anemonblommorna, som

under en tvåmånadersperiod breder ut en stor, härlig matta över ökengolvet.

Keren Kajemet planterade de flesta träderna i skogen på 1960-talet. Sedan dess har den attraherat besökare som tycker om naturområdena, cykellederna och de magnifika mattorna av blommande anemoner, som blommar från slutet av januari till slutet av februari.

Keren Kajemet planerar nu att återplantera skog på ca 50 hektar mark, som förstörts under de senaste årens pyromandåd bland annat via brandballonger och flygande drakar med brandbomber från Gaza.

Skogen är uppkallad efter kibbutzen, som bildades år 1946 på mark som Keren Kajemet Israelfonden sedan tidigare ha-



Bostad i kibbutz Be'eri efter Hamas-massakern den 7 oktober. Foto: Oren Ben Hakoon

de förvärvat. Det var kibbutzens grundare som planterade de första träderna här. I närheten finns tydliga avtryck som avslöjar att det har pågått strider i området i hundratals år.

Kibbutzen låg från början cirka två kilometer väster om sin nuvarande plats och kallades Beerot. Under självständighetskriget attackerades kibbutz Be'eri av den egyptiska armén, och dess försvarare fick bo i bunkrar i flera månader. Efter kriget flyttades den till sin nuvarande plats på El Musharifa-kullen.

Det första säkerhetshuset och vattentornet, som användes av den gamla kibbutzen innan den flyttade till sin nuvarande plats, ligger fortfarande kvar i skogen. Kulhålen i säkerhetshuset är från självständighetskriget år 1948.

Det finns även fler historiska platser att upptäcka, som Anzac Memorial till minne av det australiska och nyzeeländska kavalleriet som deltog när Beer Sheva intogs av det brittiska imperiet under det första världskriget.

Via cykellederna kan man även nå de bunkrar som byggdes av det brittiska mandatet som en förberedelse för en möjlig invasion av tyska trupper under andra världskriget.

På platsen finns även ett monument över judarna i Bagdad, varifrån några av Be'eris grundare kom. Våren 1941 försök-



Anzac Memorial är ett monument i Be'eri-skogen till minne av de fallna soldaterna från Australien och Nya Zeeland när Beer Sheva intogs av brittiska imperiet under första världskriget. Foto: Commons wikimedia

te pronazistiska irakiska islamister störta den proväsliga monarkin vilket misslyckades. De irakiska kuppmakarna bestämde sig då för att attackera huvudstadens judar. Hundratals judar högs ned med svärd eller sköts med gevär, några halshögs i det som kom att kallas Farhud. Bebisar skars av på mitten och kastades i floden Tigris. Flickor våldtogs inför sina föräldrar. Föräldrar dödades skoningslöst inför sina barn. Hundratals judiska hem och företag plundrades och brändes sedan ner.

Uppemot 200 människor dödades. Judarna utgjorde ungefär en tredjedel av Bagdads befolkning år 1941, och de flesta av landets omkring 150 000 judar såg

sig själva som i första hand irakier och i andra hand judar.

En grupp unga irakiska judar hade alltså vandrat över öknen till platsen år 1947 efter att ha överlevt en pogrom sex år tidigare.

På morgonen den 7 oktober 2023 blev kibbutzen som grundades av irakiska judar som flydde efter Farhud-massakern invaderade av terrorister och Hamas-anslagare från Gazaremsan som mördade mer än 1100 och kidnappade 248 människor. Många samhällen förstördes, inklusive delar av kibbutz Be'eri, som förlorade mer än 130 av sina invånare. Många mördades bland de tusentals människor som befann sig på musik-



I arabiska städer som Aleppo, Aden, Oujda, Jerada, Kairo, Bagdad och Tripoli utfördes massakrer på judar vilket fick dem att fly till Israel. Foto: GPO



Säkerhetshuset från den gamla kibbutzen ligger fortfarande kvar i skogen. Kulhålen i säkerhetshuset är från självständighetskriget år 1948. Foto: Kamel Alian

festivalen "Nova" som anordnades i Be'eri-skogen, den första skogen som planterades av Keren Kajemet Israelfonden i Negev.

I dag är de flesta av medlemmarna i kibbutzen flyktingar i sitt eget land, eftersom de bor i tillfälliga bostäder runt om i Israel. – Det är inte bara ett personligt trauma och ett familjetrauma, utan ett trauma för hela samhällsgemenskapen.

– Traumat är inte över än, eftersom vi fortfarande hanterar en enorm mängd av osäkerhet, till exempel angående gisslan, förklarar Adi Efrat från Kibbutz Be'eri som lyckades fly efter att ha tillfångtagits av terrorister som infiltrerade hennes hem. □



Solvarps Gärd

Mjök • Kött • Skogsbruk

Dangoor Associates is a boutique legal advisory firm, integrating legal and investment advice. We are firmly dedicated to providing advice and expertise at the highest level, focusing on addressing our clients' most important issues.

DANGOOR ASSOCIATES

Postadress: Box 7705,
10395 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 70 764 42 57

www.dangoor-associates.com

Tu Bishvat – en hoppets högtid

Torsdagen den 25:e januari är det Tu Bishvat, Trädens nyår. Högtiden infaller mitt i vintern då träden ser livlösa och torra ut, då det finns inte ett löv att se. Tu Bishvat lär oss då att se bortom det vi ser på ytan och att det spirande hoppet fortfarande finns där.

Hamas massaker 7 oktober förra året förändrade situationen i Mellanöstern – och i hela världen – på ett dramatiskt sätt. Nygamla konstellationer i Mellanöstern aktiverades, Israel kastades in i ett flerfronts krig mot Iran-stödda terrorgrupper och antisemitismen runt om i världen steg på ett dramatiskt sätt.

I dagens situation är det värt att påminna sig att under Keren Kajemets 122-åriga historia har två världskrig, har det skett otaliga pogromer mot judar i arabvärlden, samt i och utanför Israel. Flera krig mellan arabstaterna och Israel har dessutom utspelat sig. Det är både djupt smärtsamt och hoppfullt att tänka på att Förintelsen och staten Israels bildande skedde under samma decennium på 1900-talet.

I dessa kyliga vinterdagar är det skönt att våren snart är här med allt vad det betyder av ljus och grönska. I Israel förbereder man för Tu Bishvat, Trädens nyår, som i år infaller redan den 25 januari. Detta är KKL Israel-fondens speciella helgdag, då ett stort antal skolbarn är engagerade i plantering av cirka en halv miljon träd varje år.

Tu Bishvat, Trädens nyår, påminner oss om att, trots allt, är det judiska folket en nation med hopp. Högtiden infaller mitt i vintern då träden ser livlösa och torra ut. Det finns inte ett löv att se. Tu Bishvat lär oss då att se bortom det vi ser på ytan och att se att det fortfarande finns ett spirande hopp.

Efter all förstörelse under kriget med Hamas blir årets Tu Bishvat extra viktigt för att ersätta träden som förstörts av

bränderna som alla raketer och brandbomber från Gaza förorsakat. Över 11 000 missiler har skjutits mot civila mål i Israel enbart sedan den 7 oktober.

Två dagar efter Tu Bishva minns vi alla de sex miljoner judar som mördades av Nazi-tyskland under andra världskriget. Under Förintelsens minnesdag den 27 januari vill vi minnas och hedra de miljontals offren och samtidigt lyfta fram dem som gjorde motstånd och räddade judar undan folk mordet.

Eichmann-rättegången i Jerusalem 1961 öppnade upp diskussionen och äminnelsen av Förintelsen i hela världen.

Efter rättegången, när alla kände till Förintelsens ondska, betonade Israels förste premiärminister David Ben Gurion vikten av att äve uppmärksamma hjältarna, de individer som verkligen hjälpte till att rädda judar.

Strax därefter började Förintelsemuseet Yad Vashem att ge utmärkelsen "Rättfärdiga bland folken" och bland de alla första som fick denna utmärkelse var den danska motståndsrörelsen, det danska folket och den danske kungen. Raoul Wallenberg var nummer 31 bland de över 28 000 personer som senare har fått utmärkelsen.

Nu i sommar är det 80 år sedan Raoul Wallenberg sändes ut av svenska utrikesdepartemen-

” När han sa adjö till sina vänner gjorde Raoul följande kommentar angående sin uppgift: ”Jag ska försöka rädda så många liv som möjligt från Dödens klor.”



Den femtonde i månaden Shvat, som i år infaller den 25 januari, firas den judiska högtiden Tu Bishvat, trädens nyår. Då inleder fruktträden sin blomning och först av alla träd som blommar är mandelträdet.

Foto: Pxhere

ter som legationssekreterare till Budapest. Den 7 juli 1944 flög den då 32-årige Raoul från Stockholm till Berlin och anlände med tåg till Budapest några dagar senare.

Då hade redan uppemot 440 000 judar – mellan den 14 maj och den 8 juli – deporterats från Ungerns landsbygd främst till koncentrationslägret Auschwitz.

När han sa adjö till sina vänner sade Raoul om sin uppgift: "Jag ska försöka rädda så

många liv som möjligt från Dödens klor."

I början av 1944 hade den amerikanska myndigheten War Refugee Board skapats för att rädda judar undan Förintelsen, och den ungersk-judiska befolkningen kom snart i fokus. War Refugee Board sökte efter en svensk som skulle kunna komma till Budapest som diplomat för att rädda judar.

Mellaneuropeiska Handelsaktiefbolaget, med Konrad Lau-

er och Raoul Wallenberg, hade sitt kontor på Strandvägen 7A i Stockholm, i samma hus som delar av den amerikanska ambassaden och några stenkast från Judiska församlingen. Det var judiske Konrad Lauer som föreslog sin medarbetare för uppgiften både till den svenske överrabbinen Marcus Ehrenpreis och till den amerikanska ambassaden. Förslaget fick bifall av svenska UD.

Under sina månader i Budapest räddade Raoul Wallen-

berg tiotusentals judar med hjälp av svenska skyddspass, svenskt hus och byråkratiskt motstånd innan han i januari 1945 greps av sovjetiska trupper och fördes som fånge till Moskva.

Förra året tog arbetet med Raoul Wallenberg Park fart ordentligt. Hjälp oss att färdigställa Raoul Wallenberg Park utanför Jerusalem under det här året – 80 år efter att den svenske diplomaten utförde sitt hjältedåd i Budapest. □



Efter Eichmann-rättegången 1961 började Yad Vashem hedra dem som räddade judar. Danmarks folk och kung, samt Raoul Wallenberg var bland de första som hedrades.

Foto: KKL



Keren Kajemets verksamhetschef Max Federmann tillsammans med tio riksdagsledamöter från KD när de besökte Raoul Wallenberg Park i höstas.

Foto: KKL

Ökad antisemitism får judar att göra Aliyah

Aliyah- och integrationsministeriet i Israel har registrerat en ökning med 430 procent av antalet ansökningar från Frankrike sedan Hamas terrorattack i oktober.

Bakgrunden är över 1 500 antisemitiska incidenter mellan den 7 oktober och mitten av november – tre gånger fler än under hela 2022 då det registrerades 436 antisemitiska incidenter i Frankrike.

En fransk judisk kvinna blev knivhuggen i sitt hem i den franska staden Lyon i början av november. Ett hakkors hade klottrats på dörren till hennes hem.

Freddo Pachter, som började arbeta för Aliyah- och integrationsministeriet år 2007, säger till The Times of Israel att han under sina 17 år som koordinator för invandringen av fransktalande till Israel, aldrig har sett en så hög efterfrågan.

– Vissa säger att de är rädda



Nordamerikanska immigranter från tidigare år välkomnas till Israel.

för att vara i Frankrike för att de är judar, och de tog ner sina mezuzah, säger Pachter och syftar på pergamentsrullarna som sätts på dörrposterna i många judiska hem.

– Det är outhärdligt att leva så, fortsätter han.

I december anordnades flera evenemang i Frankrike som gav information och råd till dem som vill flytta till Israel. Det var i Frankrike som den moderna sionismens grundare Theodor Herzl – som korrespondent i Paris för den

inflytelserika tidningen Neue Freie Presse i Wien – kom i närkontakt med den europeiska antisemitismenvia rättegången mot den fransk-judiske officeren Alfred Dreyfus, den så kallade Dreyfusaffären. Skenrättegången styrdes

Foto: Eic413/Wikimedia Commons

av en grupp personer med antisemitiska åsikter som satte Dreyfus i fängelse för brott som han inte hade begått. Herzl beskrev en utbredd och stegrande antisemitism i Europa och publicerade som ett resultat av händelserna år 1896 boken "Judestaten", där han argumenterade för att judar måste skapa en egen stat.

Antisemitismen i Frankrike fick ett nytt uppsving på 1940-talet, under tysk ockupation. Under andra världskriget samarbetade Vichy-regeringen med nazistiska ockupanter för att deportera ett stort antal franska judar och utländska judiska flyktingar till koncentrationsläger.

Valframgångarna för högerextrema National Front har bidragit till en ökning av antisemitiska övertygelser hos den franska befolkningen.

Det är inte bara i Frankrike som antisemitiska attacker har inträffat sedan 7 oktober. I Berlin kastade angripare molotovcocktails mot en synagoga och ett judiskt församlingscenter i oktober. I månadsskiftet oktober-november satte någon eld på den judiska delen av Österrikes största begravningsplats och brände begravningsplatsens ceremonihall för första gången sedan Kristallnattens pogrom 1938 som utfördes av

nazistiska partimedlemmar.

Branden anlades under natten och hakkors spraymålades på begravningsplatsens ytterväggar. 165 bekräftade antisemitiska incidenter i Österrike hade då skett sedan Hamas massaker den 7 oktober som dödade omkring 1 200 människor vilket startade ett krig mellan Israel och Hamas.

Ungefär samtidigt stormade en våldsam folkhop ett flygfält och ett hotell. De letade efter judiska passagerare när ett flyg anlände från Israel till Dagestan, som gränsar till Azerbajdzjan och Georgien. Olika antisemitiska incidenter ägde rum i flera ryska regioner i norra Kaukasus i slutet av oktober.

Det hela kulminerade den 29 oktober med attacken mot flygplatsen i Makhachkala då en mobb skanderade pro-palestinska eller religiösa slagord (som Allahu Akbar) och ockuperade flygplatsens lokaler på jakt efter israeler eller judar.

Även i USA har antisemitismen ökat. Sedan den 7 oktober har 720 nya immigranter anlänt till Israel från Nordamerika. Över en fjärdedel av dem anlände den sista veckan av 2023.

Under årets sista kvartal gjordes 4 175 ansökningar av individer och familjer i Nordamerika som vill flytta till Israel. Det är dubbelt så mycket som sista kvartalet år 2022. □



Minnesmarsch för Mireille Knoll, en 85-årig judisk kvinna som överlevt Förintelsen, som mördades i sin lägenhet i Paris i mars 2018.



Israels Aliyahminister Ofir Sofer talar vid en Aliyah-mässa som hölls söndagen den 17 december 2023 i Paris.

Foto: Olevy/Comms Wikimedia

Foto: Minister Ofir Sofer/Telegram

Bäste Israelvän!

Nu är det viktigare än någonsin att visa stöd för Israel under det pågående kriget mot terrororganisationerna Hamas och Hizbollah. Ett enkelt sätt är att bli medlem i KKL Israelfonden genom att betala medlemsavgiften för 2024. Så manifesterar du din kärlek till Israel och ditt fortsatta stöd till vår verksamhet.

KKL Israelfonden är den äldsta och största av de sionistiska organisationerna och startade redan 1901 av sionismens fader Theodor Herzl vid den femte sionistkongressen i Basel. I Sverige startades organisationen 1910 i Stockholm. Tack för att du vill delta i den fortsatta uppbyggnaden av världens enda judiska stat med en 3500 årig historia.

Skriv KKL 2024 i meddelandefältet: Medlemsavgift för singel 200 kr och för gift/sambo 300 kr.

Swish: 123 683 76 78 • Bankgiro: 5816-5515

BEV
ADVISORY & VENTURES

www.bev.global

CHINA INDIA ISRAEL ITALY SWEDEN UNITED KINGDOM

Vasens
GODA OSTAR

Johanna Sandahl, mjölkbonde på gården Vasen

Svenska och närproducerade varor

I Nye mitt i Småland ligger gården Vasen. Här mjölkar vi 500 kossor och värnar om den levande landsbygden, öppna landskap och svensk livsmedelsproduktion!

f Vasen Lanbruk

Vi erbjuder juridisk hjälp vid testamenten



Genom att skriva in Keren Kajemet i ditt testamente är du med och förbättrar framtiden för de familjer som anländer till Israel. Keren Kajemet är en miljöorganisation i dubbel bemärkelse. Trädplantering är i viktigt för landet och de träd du planterar efter din bortgång fortsätter att skapa en god livsmiljö för de människor som bor i landet.

Ingen gåva är för stor eller för liten. Din gåva kan vara pengar eller värdeföremål. En del väljer att testamentera en viss del av sin kvarlåtenskap, andra vill istället testamentera hela.

Ett alternativ till traditionellt testamente är kapitalförsäkring med Keren Kajemet Sverige som förmånstagare. Du förvaltar ditt kapital och

får samtidigt ut en månatlig livränta genom att teckna en kapitalförsäkring. Medan man är i livet så får man pengar att leva för, månad för månad. Den dag man går bort tillfaller resterande kapital Keren Kajemet.

Vid frågor kan du mejla info@kkl.nu eller ringa tele 08-661 86 86.



Ropen skalla: Döda alla judar!

Hjälp oss att återuppbygga Kibbutz Be'eri

Nu blommar de första anemonerna i Shokeda och Be'eri, nära gränsen mot Gaza. Våren är på anläggande och normalt sett är detta en tid fylld av hopp om en ljusnande framtid. Tusentals elever ger sig ut under Tu Bishvat, trädens nyår, för att plantera träd. Det böljande landskapet med sina många kullar i norra Negevöknen har en färsk grönska efter vinterns regnande.

Tusentals israeler brukar besöka "den röda södern" för att se de eldröda anemonerna i området, just där den ohyggliga massakern den 7 oktober genomfördes av Hamas terrorister. Kibbutz Be'eri var en av de platser som drabbades värst av grymheterna.

Det är svårt att förstå att hatet kan bli så intensivt att människor kan utföra dessa obeskrivliga illdåd.

Nyligen såg jag en video som visade flera klipp om hur barn i Gaza, från födseln, lär sig hata judar och israeler. Små barn som tränar att skjuta kalasjnikov och skrika "död åt judarna".

Små barn som intervjuas och säger att deras mål är att "döda alla judar". Samtidigt som det är självklart att det



Keren Kajemet ska nu återplantera ca 50 hektar skog i Be'eri-skogen som förstörts under den senaste tidens attacker från Gaza.

som drabbar barnen och civilbefolkningen i Gaza på grund av kriget är tragiskt, upprörs man över en hatfull och cynisk regim som utnyttjar barnen för sin egen politiska agenda.

Dessa barn har berövats en normal uppväxt och skolgång. Istället har de indoktrinerats att utföra terroristdåd, som resulterat i de tragiska konsekvenser vi ser idag i Gaza.

Låt oss heller inte glömma de 136 israeler som i skrivande stund suttit som gisslan i 100 dagar i Hamas tunnlar under marken.

Men även i Europa och inte minst i Sverige har vi hört

ropan mot judarna. 80 år efter att nazisterna genomförde historiens mest omfattande folkmord, skallar åter ropen i Europa. Människor tycks inte ha tagit någon lärdom av denna kontinentens blodiga historia. Antisemitismen firar åter triumfer.

I Sverige har vi sett ett stort antal demonstrationer i vilka man ropar "from the river to the sea...", vars innebörd är en total uttradering av världens enda judiska stat, Israel. Trots detta ökar invandringen till Israel från speciellt utsatta länder som exempelvis Frankrike.

Enda lösningen för det judiska folket är att Israel förblir

ett starkt land både militärt, socialt och ekonomiskt, för att säkra sin framtida existens. En existens som alla judar runtom i världen är beroende av som sin enda livförsäkring mot det ökande antisemitiska trycket.

Med din hjälp kan vi stödja återuppbyggnaden av Kibbutz Be'eri och den närliggande skogen. Hjälp oss att visa världen att terrorism inte får segra! Med stor beslutsamhet skall vi återuppbygga Be'eri så att Kibbutzens medlemmar kan återvända och fortsätta sitt lantbruk längs gränsen.

Ett varmt tack för ditt fortsatta stöd för KKL Israelfondens verksamhet!

Ange OCR numret nedan vid betalning via bankgiro 5816-5515 eller swisha på 123 683 76 78 och skriv "Leve Israel" i meddelandefältet!

*Max Federmann
Verksamhetschef*



Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Swish: 123 683 76 78 • Bankgiro: 5816-5515

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Ange OCR-numret på denna talong vid betalning via bankgiro 5816-5515 eller betala via swish 123 683 76 78 och skriv "Leve Israel" i meddelandefältet.

Prislista/fakta:

Träd: 200 kr/st
Liman, 25 träd: 5 000 kr
Oas, 50 träd: 10 000 kr
Allé, 100 träd: 20 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla tillfällen. Samtidigt hjälper du både människor och miljö i Israel.

Minsta beställning är två träd. (Vid diplombeställning tillkommer en avgift för porto/administration på 60 kr för inrikesbrev och 100 kr för utrikesbrev).

Betalningsavsändare

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Belopp kronor

öre

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

Till bankgiro nr

5816-5515

Betalningsmottagare

Keren Kajemet Israelfonden

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr